



WOORDEN VERTALEN NAAR FRANS

Gebaseerd op de methode 'En Action 6'

Meester Warre
www.meesterwarre.be



@meesterwarre



Meester Warre

Unité 21 – De nouveaux élèves !

Livre : pages onze, douze et treize.

een oom	
een tante	
het Engels	
de zee	
een land	
een dorp	
een stad	
een beetje	
gescheiden	
boosaardig	
alleen	
dicht bij de zee	
gitaar spelen	
spreken	
spreken met	
werken	
komen	
veel	

weinig	
nog	
ik kom	
jij komt	
hij komt	
zij komt	
wij komen	
jullie komen	
zij komen	
Goedendag iedereen !	

Unité 22 – À la télé cette semaine.

Livre : pages seize, dix-sept, dix-huit et dix-neuf.

een dag	
een week	
een weekend	
een film	
een voetbalwedstrijd	
op de televisie	
geven	
zien	
willen	
men geeft	
middernacht	
tot	
laat beginnen	
's ochtends	
's namiddags	
's avonds	
's nachts	
vanochtend	

vanmiddag	
vanavond	
vannacht	
maandag	
dinsdag	
woensdag	
donderdag	
vrijdag	
zaterdag	
zondag	
ik wil	
jij wil	
wij willen	
jullie willen	
zij willen	
Smakelijk!	
Tot morgen!	
Tot vanmiddag!	

Unité 23 – Le Tour de France !

Livre : vingt-trois, vingt-quatre et vingt-cinq

een politieagent	
een directeur	
een directrice	
een dokter	
een jaar	
een maand	
de maand mei	
een woord	
een miljoen	
een baan	
Parijs	
een vliegtuig	
een vrachtwagen	
helpen	
nodig hebben	
langskomen	
sneller	
in juli	

tijdens	
tot aan	
omdat	
met het vliegtuig	
met de vrachtwagen	
andere	
iedere	
laatste	
ik neem	
jij neemt	
hij neemt	
zij neemt	
wij nemen	
jullie nemen	
zij nemen	
een fietshelm	
een fietsbel	
de remmen	
een wit licht	

een dynamo	
reflectoren	
een rood licht	
een slot	

Unité 24 – Cédric veut des pommes.

Livre : pages vingt-neuf, trente et trente et un.

een winkel	
te ver	
kopen	
eten	
vallen	
begrijpen	
kunnen	
bang zijn	
oplekken	
een stuk fruit	
een groente	
een banaan	
een wortel	
een paddenstoel	
een kiwi	
een peer	
een sinaasappel	
een appel	

een aardappel	
een sla	
een tomaat	
ik kan	
jij kunt	
hij kan	
zij kan	
wij kunnen	
jullie kunnen	
zij kunnen	
Op welke bladzijde staat dat?	
Mag ik naar het toilet gaan, alstublieft?	

Unité 25 – Ma journée !

Livre : pages trente-huit, trente-neuf. Quarante et quarante et un.

een dag	
het turnen	
een maaltijd.	
een ontbijt	
een middagmaal.	
een avondmaal	
een buur	
een buurvrouw	
na	
lezen	
ik lees	
jij leest	
hij leest	
slapen	
vertrekken	
buitengaan	
zich wassen	
opstaan	

zich aankleden	
ik was me	
jij staat op	
hij kleedt zich aan	
zij staat op	
ik vertrek	
jij vertrekt	
hij vertrekt	
zij vertrekt	
wij vertrekken	
jullie vertrekken	
zij vertrekken	
ik slaap	
jij slaapt	
hij slaapt	
zij slaapt	
wij slapen	
jullie slapen	

zij slapen	
ik ga buiten	
jij gaat buiten	
hij gaat buiten	
zij gaat buiten	
wij gaan buiten	
jullie gaan buiten	
zij gaan buiten	
Is het jouw beurt ?	

Unité 26 – On a joué, on a nagé, on a chanté

Livre : pages quarante-trois et quarante-cinq

een bal	
een boot	
met de boot	
een kaart	
een vinger	
een mail	
een been	
een hand	
een wandeling	
tot binnenkort	
vroeg aankomen	
voor	
gisteren	
aankomen	
winnen	
zwemmen	
doorbrengen	
vertellen	

een wandeling maken	
warm hebben	
koud hebben	
met de bal spelen	
met de kaarten spelen	
eerst	
daarna	
ten slotte	
een warme jas	
een koude maaltijd	

Unité 27 – Je voudrais du fromage.

Livre : pages quarante-sept et quarante-neuf

een supermarkt	
een gram	
een kilo	
een prijs	
een euro	
een cent	
tellen	
kosten	
de boter	
de fijne vleeswaren	
het water	
de kaas	
de ham	
de suiker	
een fles	
een pot	
ik zou willen	
hoeveel	

Nog iets anders ?	
Tot ziens !	
Hoeveel is het samen ?	
Het is 8 euro.	

Unité 28 – Un chien malheureux

Livre : pages cinquante et un et cinquante-trois

de chocolade	
een dessert	
een keer	
een zieke	
een boterham	
het vlees	
iets	
akkoord	
ik doe niets	
een gelukkige directeur	
een ongelukkig meisje	
wachten	
horen	
vinden	
zin hebben in peren	
honger hebben	
men moet werken	
wat	

waarom	
ik wacht	
jij wacht	
hij wacht	
zij wacht	
wij wachten	
jullie wachten	
zij wachten	
ik hoor	
jij hoort	
hij hoort	
zij hoort	
wij horen	
jullie horen	
zij horen	
ik heb gewacht	
ik heb gehoord	
Ik begrijp het niet.	

Unité 29 – Deux croissants

Livre : pages cinquante-neuf et soixante et un.

een bril	
de tijd	
een kopje	
een kopje thee	
een glas	
een glas melk	
ons boek	
onze boeken	
hun boek	
hun boeken	
zonder kleren	
misschien	
dorst hebben	
drinken	
ik drink	
jij drinkt	
hij drinkt	
vragen aan	

zeggen	
ik zeg	
jij zegt	
hij zegt	
plaatsen	
verkopen	
het is gedaan	
Er is geen brood meer.	
een stokbrood	
een croissant	
een brood	
een menu	
het bier	
het fruitsap	
de limonade	
de koffie	
de melk	
de cola	
de thee	

de wijn	
ik plaats	
jij plaatst	
hij plaatst	
zij plaatst	
wij plaatsen	
jullie plaatsen	
zij plaatsen	
ik heb geplaatst	

Unité 30 – Je suis malade.

Livre : pages soixante-trois et soixante-cinq.

een vriend	
een vriendin	
een gsm	
een geneesmiddel	
een sms	
een fout	
een pagina	
een zin	
een tekst	
een hoofd	
een buik	
het gaat beter	
Tot morgen !	
de agent die spreekt	
als je wil	
Met wie spreek ik ?	
hoofdpijn hebben	
pijn aan de voeten hebben	

leren	
moeten	
schrijven	
ik moet	
jij moet	
hij moet	
zij moet	
wij moeten	
jullie moeten	
zij moeten	
Kunt u dit uitleggen?	
Kunt u herhalen?	

Unité 31 – Vous savez où c'est ?

Livre : pages soixante-sept et soixante-neuf

een bioscoop	
een ziekenhuis	
een restaurant	
een kruispunt	
een weg	
een verkeerslicht	
een plein	
een rondpunt	
rechtdoor	
een ingang	
een uitgang	
stoppen	
weten	
naar links	
naar rechts	
naast	
de rechterhand	
de rechervoet	

ik weet	
jij weet	
hij weet	
zij weet	
wij weten	
jullie weten	
zij weten	
Ik weet het niet.	
Ik begrijp het niet.	

Unité 32 – Il a mal aux dents !

Livre : pages septante et un et septante-trois

een mond	
een arm	
een tand	
een rug	
een knie	
de knieën	
zich amuseren	
sluiten	
lopen	
ik loop	
jij loopt	
hij loopt	
openen	
ik open	
jij opent	
hij opent	
een hoofd	
een oor	

een haar	
de haren	
een oog	
de ogen	
een neus	
een hand	
een vinger	
een buik	
een been	
een voet	

Unité 33 – Bon appétit !

Livre : pages septante-neuf et quatre-vingt-un

een kassa	
de mayonaise	
de saus	
de soep	
de frieten	
een ijsje	
een ei	
de eieren	
een pizza	
de spaghetti	
een bord	
een mes	
een lepel	
een vork	
dank u wel	
alsjeblieft	
kennen	
betalen	

ik ken	
jij kent	
hij kent	
zij kent	
wij weten	
jullie weten	
zij weten	

Unité 34 – L'année en quatre temps.

Livre : pages quatre-vingt-deux, quatre-vingt-trois et quatre-vingt-cinq

een sok	
het platteland	
de natuur	
een valies	
een reis	
Europa	
Vlaanderen	
Wallonië	
op het platteland	
Wat neemt u ?	
iedereen	
minder	
wandelen	
ik wandel	
jij wandelt	
hij wandelt	
Veel geluk!	
de lente	

de zomer	
de herfst	
de winter	
in de lente	
in de zomer	
in de herfst	
in de winter	
een bos	
een blad	
een bloem	
een berg	
de sneeuw	
de zon	
de wind	
een paard	
een varken	
een haan	
een kip	
een koe	

Er is sneeuw.	
Er is zon.	
Er is wind.	

Unité 35 – Vite, tu dois te lever !

Livre : pages quatre-vingt-sept et quatre-vingt-neuf.

een zak	
een muur	
een laptop	
tegen de muur	
Daar gaan we !	
Vergeet de punt aan het einde van de zin niet!	